



Reeuwijk, mei 2019

Beste familie en vrienden,

26 april was de dag waarop kleinzoon Nils mee zou doen aan het schooldamtoernooi. Opa moest komen kijken in het lokale zalencentrum. Daar trof ik geen kinderen. Wél burgemeester Christiaan van der Kamp. Beetnemen noemt men zoiets.

Tot mijn grote verrassing, volkomen onverwacht, vertelde de burgemeester dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd mij te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau wegens mijn inzet voor het kind met beperkingen in de Afrikaanse landen Congo-Brazzaville en Rwanda.

Beduusd en blij heb ik de benoeming aanvaard tijdens een mooie officiële bijeenkomst in aanwezigheid van mijn familie. En 's middags tijdens de receptie kwamen velen mij feliciteren. Al met al een enerverende, bijzondere en leuke dag.

Ik hecht eraan hierbij op te merken dat ik deze eervolle benoeming aanzienlijk breder zie dan mijn persoon. Het werk deed ik niet alléén. In mijn ogen is het lintje een eerbetoon aan al die tientallen vrijwilligers van Stichting Op Gelijke Voet die zich sedert 1977 hebben ingespannen voor het kind met beperkingen op het Afrikaanse continent.

Veel dank aan allen die mij persoonlijk kwamen feliciteren of zulks deden per brief, mail of gewoon op straat. Dank voor de bloemen, flessen wijn, bonbons en kaarten. Zeer gewaardeerd!

Leendert S t r u i j s

