

Kabi-school

Kinderen zijn in de meeste Afrikaanse landen zo ongeveer het belangrijkste wat de ouders hebben. In Kongo is dat óók het geval.

Kinderen **verzorgen** je immers als je oud bent en niets meer kunt...
Kinderen geven **aanzien**. Hoe meer kinderen, hoe meer aanzien je hebt...
Kinderen kunnen **werken** en brengen geld binnen...

Dit gaat allemaal op, maar alleen als je gezonde kinderen hebt! En als ze nou eens niet gezond zijn, wat dan?

Dan hebben ze pech gehad, want dan zijn ze niet interessant meer. Ze kunnen immers later niet voor je zorgen als je oud bent. Een ziek kind geeft geen aanzien, brengt geen geld binnen, maar kost geld. Ouders moeten werken en kijken niet (meer) naar hen om. Voor de maatschappij bestaan ze niet. Niemand trekt zich iets van hen aan...

Eén geweldige man doet dat wel: de heer **André Kabi**, directeur van Association Handicap Afrique (AHA).



André Kabi hier als president voor het Forum van Jonge Ondernemingen in Kongo.

MEDIPSYP

Hij heeft in 1993 dit centrum opgericht (*Centre Médico-Psychopédagogique*). Hij had toen een tweeledig doel voor ogen. Aan de ene kant het opvangen van kinderen, die door hun vaak meervoudige handicap (polio, HIV, blindheid of een combinatie daarvan) door de maatschappij zijn verstoten. Het kan ook zijn, dat ze wees zijn geworden, omdat hun ouders aan aids zijn overleden. Aan de andere kant probeert hij, met hulp van acht leerkrachten een groep van 87 kinderen onafhankelijk te maken door hen basisonderwijs te geven. Als de jongens zo'n 17 à 18 jaar zijn, kunnen ze op school een technische opleiding volgen, zoals boekbinder of meubelmaker (schoolmeubelen). Als de meisjes zo'n 16/17 jaar zijn, kunnen ze de hulp inroepen van Soeur Ancilla, die ze naailes kan geven. En ieder verkocht kledingstuk geeft hen een beetje meer zelfstandigheid.

Sommige kinderen zijn zelfs zover gekomen, dat ze als leerkracht kunnen gaan werken op Medipcyp.



De leerlingen van Medipcyp (de Kabi-school) poseren maar wát graag.



Het is duidelijk dat het bestaande gebouw niet meer voldoende ruimte geeft om de kinderen de opleiding te laten volgen

Uitbouw van Medisyp en opvang van kinderen

Het zal een ieder duidelijk zijn, dat de activiteit van de heer André Kabi geld kost. Veel geld. Als directeur van Association Handicap Afrique financiert hij een belangrijk deel van de kosten door middel van sponsors, maar hij komt op jaarbasis ongeveer een bedrag van € 10.000,00 tekort.

Daarom heeft hij tijdens het laatste bezoek van de voorzitter en de penningmeester aan hen gevraagd of Stichting Op Gelijke Voet hem kon helpen voor het resterende bedrag de *juiste sponsors* te vinden. Gezien de hopeloze situatie, hebben de beide heren daarop 'ja' gezegd.

Inmiddels is opdracht gegeven aan onze contactpersoon ter plaatse, mevrouw Hilly-Ann Fumey om goede foto's te maken die gebruikt kunnen worden bij het maken van een brochure. We verwachten dat deze brochure in januari gereed zal zijn, zodat we dan onmiddellijk kunnen starten met het werven van de noodzakelijke gelden.



Keurig netjes naast elkaar, maar wél een beetje druk, op die manier...!



Elkaar helpen is in Kongo een noodzaak met zo'n concentratie van problemen...



Vooruitlopend op de noodzakelijke financiële hulp, is André Kabi alvast begonnen met de uitbouw.

Coördinerende taak

Omdat dit een project is dat een beetje buiten de doelstelling van de Stichting valt, hebben we hier een begeleidende, coördinerende taak.

Stand Kabi-school

Tot ons grote genoegen kunnen we u nu reeds medelen, dat het bedrag van € 10.000, dat we nodig hadden om de schoolkinderen een betere omgeving te geven, inmiddels is gerealiseerd!

Hartelijk dank aan de gevers

Maar kunnen nu niet stoppen! Volgend jaar heeft men minimaal hetzelfde bedrag nodig om de doelstellingen te realiseren. Dus alle bedragen die specifiek voor dit doel worden gegeven, zullen in 2006 worden uitgegeven.

Reeuwijk, 23 augustus 2005